



Astrid Schutte, een van de genomineerden. © Jan Ruland van den Brink

Wie schreef het beste boek over de Liemers en Achterhoek? Dit zijn de genomineerden

ZEVENAAR/ DOETINCHEM - Wordt het een strip, een boek over Romeinse vondsten of gaat een persoonlijk verhaal uit het verre verleden met een prijs aan de haal? Op 6 maart weten we wie het beste Liemerse en Achterhoekse boek van 2021 schreef.

Jip Trommelen 22-02-22, 10:15

Uit een lijst van meer dan honderd boeken zijn door een vakjury vijf kanshebbers genomineerd. De voorwaarden: het boek komt uit deze streek, gaat erover of is geschreven in Achterhoekse of Liemers dialect. De prijs maakt onderdeel uit van de 'Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Book' die dit jaar van 6 tot en met 13 maart plaats vindt en wordt georganiseerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Tijdens het Waeketreffen op 6 maart wordt naast de prijs voor het beste boek de 'Opstaeker' uitgereikt. Die prijs gaat naar iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de streektaal. Ook is er weer een Flonkergood met verhalen van streektaalschrijvers. Het thema is dit jaar 'Thuus'.

Het Waeketreffen vindt plaats in het Kulturhus in Vorden. De toegang is gratis.

De vijf genomineerden in willekeurige volgorde.

1. Het Romeinse castellum in de Loowaard - Wil Kuijpers

Wil Kuijpers uit Babberich was na zijn werk regelmatig te vinden aan de Rijnkade in Arnhem. Heerlijk, in de loze uurtjes na het werk. Van collega-zoekers hoorde hij dat er regelmatig interessante spullen uit de Duivense Loowaard in Arnhem terecht komen. Terecht, zo blijkt nu. Kuijpers' verzameling bestaat inmiddels uit onder meer circa 185 bronzen mantelspelden, 40 Romeinse munten en 80 militaire voorwerpen. Hij heeft er nu een [boek](#) over geschreven.



Wil Kuijpers © theo kock persfotografie

2. Hoe noemen we de band - Roel Venderbosch

Een stripboek van de uit Aalten afkomstige Roel Venderbosch. In de strip laat Venderbosch zijn leven als tiener in Aalten zien. Hij beschrijft hoe hij in zijn eerste bandjes belandt en verliefd wordt. 'Wie vertelt een puber hoe het leven in elkaar zit wanneer je in Aalten woont, het Jeruzalem van het oosten. God of Sting? En hoe zorg je dat je iemand wordt op je 14de?'



Roel Venderbosch © Roel Venderbosch

3. De Laatste Heer. Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man - Astrid Schutte

Hoe de Heer van Baak en het weeskind dat in hetzelfde dorp opgroeit in een pachtersgezin elkaar kruisen op de maatschappelijke ladder. Astrid Schutte (1960), de dochter van het weesjongetje, schreef er een boek over. „Zelf leid ik een gewoon leven waar ik niet uit kan putten. Maar toen liep ik tegen de geschiedenis aan van Werner Helmich, de laatste Heer van Baak”, [vertelde](#) schutte in augustus in *De Gelderlander*. Ze dook in diens geschiedenis en die van haar vader.



Astrid Schutte © Jan Ruland van den Brink

4. Vrouwen van het land. Epos van drie dagloonsters - Theo Salemink

Historicus en theoloog Theo Salemink schreef een boek over het leven van de Achterhoekse dagloonsters Elisabeth, Catharina en Johanna, in de 19de eeuw. De vrouwen zijn telgen van moeders kant. Ze woonden in daglonershuisjes, met een moestuin en een paar stuks vee. Ze krijgen veel kinderen, van wie een kwart jong sterft. „Ik voorkom dat ze verdwijnen in de mist van de tijd”, [vertelde](#) Salemink in *De Gelderlander*.



Theo Salemink © Jan Ruland van den Brink

5. Het Dagboek Eimert Papenborg - Hans Piena

Eimert Papenborg uit Zieuwent (1826 - 1888) is een man van plichtsbesef en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij leent geld uit, zonder rente te rekenen, aan keuterboertjes in de omgeving. Dat weten we omdat Papenborg een dagboek bijhield. Liefst 130 jaar lag dat dagboek in de familiekluis. Tot het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem er lucht van kreeg. Conservator Hans Piena ging er in 2013 mee aan de slag en bracht het uit als boek, met duiding en context. Hij [vertelde](#) erover tegen *De Gelderlander*.



Hans Piena © Rolf Hensel

Bron: <https://www.gelderlander.nl/achterhoek/wie-schreef-het-beste-boek-over-de-liemers-en-achterhoek-dit-zijn-de-genomineerden~ad62c5c5/>